

Van de voorzitter

Het zijn roerige tijden in Groningen. Misschien heeft u het al uit Trouw vernomen of het op de radio gehoord, maar Hendrik heeft zijn naam veranderd in Dionysos. Op de vorige jaarvergadering is hierover gesproken, maar omdat slechts 3 leden aanwezig waren staat op pagina 2 een stuk van Hendrik/Dionysos waarin zij een en ander uitleggen. Het moge duidelijk zijn dat deze stap van Dionysos gevolgen zal hebben voor de verhouding tussen hen en onze vereniging. Na het grote succes van vorig jaar hebben we besloten opnieuw een reünistenfeest te organiseren en wel op **18 november op de soos vanaf 20.30**. We zullen hier een enquête houden over de toekomst van de reünisten-vereniging en de banden tot Dionysos. Mede op basis hiervan zal het bestuur met plannen komen en die aan de leden voorleggen. Op de reeds genoemde jaarvergadering is besloten de contributie te verlagen tot € 5. Dit bedrag zal binnenkort van uw rekening worden afgeschreven. Mocht u geen machtiging hebben afgegeven dan verzoeken wij u het bedrag over te maken op gironummer **396025 (ver. van reünisten der CSV Hendrik de Cock)**.

Met amicale groet en hopelijk tot 18 november,

Henrik de Moel

Even voorstellen: nieuwe bestuursleden

Graag stel ik me even voor: ik ben **Corine Snel** en vanaf januari 1995 tot ergens eind jaren negentig was ik met veel plezier lid van Hendrik. Prachtige herinneringen heb ik aan mijn schap Elysiön. Mijn Hendriktijd is sowieso onvergetelijk: ik ben er vrienden voor het leven tegengekomen en ik heb er veel geleerd in commissies en SB. Inmiddels werk ik al vijf jaar als communicatieadviseur bij een corporatie in Amsterdam. Sinds september nog maar drie dagen in de week, want ik ben net begonnen aan de deeltijdopleiding pabo. Als het allemaal lukt, ben ik over een jaar of twee dus niet alleen communicatieadviseur, maar ook juf. En ja, ik heb er zin in om me samen met de andere bestuursleden in te zetten voor de reünistenvereniging



Hallo Reünisten,

Mijn naam is **Anja Kruse-van Hilten** en in 1994 ben ik lid geworden van Hendrik. Ik heb het op de soos en bij Lucius ontzettend naar mijn zin gehad,



Geboortes en huwelijken

Op 29 april is Lennart Hendrik, zoon van Erna Berkhof en Daan van Soest geboren

Overleden

Op 13 december 2005 is Wouter Jan Klein Haneveld overleden

Op 12 januari 2006 is Bas Kortmann overleden.

Op 9 augustus 2006 is Jan Allersma overleden

Colofon

- Correspondentieadres:
Abactis ASV Dionysos
Nwe Kijk in 't Jatstraat 58
9712 SJ Groningen

- Bestuur

Voorzitter:
Henrik de Moel

Eerste secretaris:
Corine Snel

Penningmeester:
Linda Wijma-Vos

Website:
Anja Kruse-Van Hilten

Tweede secretaris
Jense Wiersma

- Website:
www.hendrikreunisten.nl

vooral door het schapsbestuur, Qui Vive '96 en als tapper. Hier heb ik ook mijn man Jeroen leren kennen. Nadat ik mijn studie Bedrijfskunde had afgerond, zijn we naar Zeist verhuisd. Ik heb eerst een jaar als productieplanner gewerkt, daarna ruim 4 jaar als assistant plant manager. Na de geboorte van onze dochter Katinka in 2005 en verhuizing naar het pittoreske Oosterblokker, vlakbij Hoorn, ben ik (voorlopig) fulltime mama.

Binnen het bestuur zal ik mij vooral met de website (www.hendrikreunisten.nl) gaan bezighouden. Heb je hier ideeën over, laat het mij dan weten.

Wie weet tot op het volgende reünistenfeest!

Anja Kruse

Even voorstellen:

Ik ben Jense Wiersma, de nieuwe Abactis, en daarmee ook de nieuwe 2e Secretaris van de reünistenvereniging, van de studentenvereniging die tot voor kort Hendrik heette en nu verder gaat onder de naam Dionysos. Wij zijn ons ervan bewust dat deze naamsverandering voor veel reünisten toch als een behoorlijke verrassing kwam. Om deze verandering toe te lichten komt hier daarom eerst onze Assessor extern (Jantiena Koops) aan het woord:

*"Naamswijziging A.S.V. 'Hendrik' naar 'Dionysos'
Tijdens een statuten-AV op woensdag 24 mei j.l. is met overgrote meerderheid besloten de naam van de vereniging van 'Hendrik' in 'Dionysos' te veranderen. Er is tot deze naamswijziging besloten om de verenigingsnaam beter bij de vereniging te laten passen.*

In de geschiedenis van Dionysos is te zien hoe de vereniging steeds algemener is geworden en welke discussies en bijbehorende naamswijzigingen dit met zich mee bracht. Met de naamswijziging in 2002, van C.S.V. 'Hendrik de Cock' naar A.S.V. 'Hendrik', werd de identiteit van een algemene studentenvereniging aangenomen. Hoewel de identiteit van de vereniging voor de leden duidelijk was; een algemene studentenvereniging, gebaseerd op gelijkwaardigheid en open voor iedereen, bleek de nieuwe naam voor de Groningse student verwarrend. Vaak had men niet door dat 'Hendrik' een studentenvereniging was en wanneer men dit wel wist, dacht men dat het ging om de christelijke studentenvereniging Hendrik de Cock. Te vaak moest uitgelegd worden wat de vereniging wel en vooral niet was. Daarom werd besloten dat er naar een nieuwe naam gekeken moest worden en na een uitgebreide stemmingsprocedure is toen de naam Dionysos naar voren gekomen.

Deze naam is gekozen vanwege de verschillende raakvlakken tussen het karakter van de Griekse god en de vereniging. Het verhaal van Dionysos, de god van de vrolijkheid en de wijn, vertelt ons dat ook hij tweemaal geboren is (net als onze vereniging). Elk jaar organiseerde hij grote feesten, bacchanalen, en gelijkwaardigheid stond onder zijn volgelingen centraal."

De naamswijziging is dan ook vooral te zien als de voortzetting van het, voor sommigen natuurlijk betreuenswaardige, proces dat jaren geleden op gang gebracht werd, het proces van secularisering. Dit proces was met de naamsverandering naar ASV Hendrik naar binnen toe eigenlijk al afgerond. De nieuwe naam maakt daarbij echter de verduidelijking naar buiten toe ook compleet. Het karakter van de vereniging blijft daarbij gewoon hetzelfde als altijd, een gezellige club zeer diverse studenten bij elkaar. Gevreesd hoeft dan ook niet te worden voor de nieuwe reünisten. De vereniging is geëvolueerd maar blijft in wezen hetzelfde net als de leden.

Met vriendelijke groet,

Jense Wiersma

Oproep

Als u een mededeling wilt doen aan uw verenigingsgenoten, of het nu gaat om een boek dat u geschreven heeft, een tentoonstelling die u gemaakt heeft of een lezing die u houdt, dan kunt u mailen naar Henrik de Moel.:
Henrikdemoel@hotmail.com

Hernieuwde oproep: organiseer een activiteit

Het bestuur ziet als een van haar taken het levend houden van de band tussen de reünisten onderling. Natuurlijk kunnen we dat niet zonder de inzet en de ideeën van de leden zelf. De laatste tijd heeft van verschillende kanten het verzoek voor een (financiële) bijdrage aan activiteiten die door reünisten worden georganiseerd bestuur bereikt. We hebben daarom besloten om aan deze verzoeken te voldoen. Indien een activiteit in principe open staat voor alle oud-Hendrikers en deze activiteit ruim van te voren is aangekondigd, via de nieuwsbrief en/of via de website van de reünistenvereniging kan een subsidie van maximaal € 200,- verleend worden. Verzoeken hiertoe kunt u richten aan de penningmeester

Agenda

- 18 november
Reünistenfeest op sociëteit
FAX vanaf 20.30 Nwe Kijk
in 't Jatstraat 58
9712 SJ Groningen